



Assalamoe alaikoem  
Beste ouders/verzorgers,

De eerste weken van dit schooljaar zijn voorbij gevlogen. We hebben de afgelopen weken al heel veel gedaan en geleerd. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de afgelopen periode en kijken we alvast vooruit in shaa Allaah.

Wij wensen u veel leesplezier!

## Inhoud nieuwsbrief

- Bericht groep 1 t/m 8
- Dienles met meester Mustafa
- Terug- en vooruitblik
- Help!



Themahoek: herfst

## Data om te onthouden

13-10-2023	Afstluiting Kinderboekenweek
20-10-2023	Afstluiting week van de Hijaab
23 t/m 27 -10-2023	Herstvakantie
06-11-2023	Groepsvoorstelling groep 7
10-11-2023	Nationaal Schoolontbijt
13-11-2023	Start EU-Schoolfruit



### Groep 1-2A

De eerste weken zijn voorbij. We hebben veel gedaan en de kinderen hebben allemaal hun best gedaan. Wij zijn heel trots op de kinderen van groep 1-2A!

### Groep 1-2B

#### Kraanwaterdag

Woensdag 27 september was het kraanwaterdag.

In de klas hebben we gekeken naar een filmpje hoe het mogelijk is dat wanneer je de kraan open doet er dan water uit komt. En waar het water naartoe gaat wanneer het wegspoelt. Dit was heel interessant om te bekijken.

Tot slot hebben we een waterdruppel versierd die nu als slinger in onze klas hangt

#### Week tegen pesten

In de klas hebben we het boek Rikki gelezen.



Het gaat over een konijn die gepest wordt, omdat hij anders is dan de andere konijnen.

Zijn ene oor hangt en zijn andere oor staat rechtop. De andere konijnen vonden het heel raar.

Wij weten dat Allaah (swt) iedereen anders gemaakt heeft. Iedereen is uniek!

En Rikki, ja die had iets bedacht voor zijn probleem. Benieuwd naar het antwoord? Vraag maar aan de kinderen wat zijn oplossing was.

### Groep 1-2C

Wij zijn begonnen met het nieuwe schooljaar en zijn daarom gestart met thema Welkom. Tijdens dit thema hebben we veel leuke spelletjes gedaan om elkaar beter te leren kennen. Op de foto zie je 1 van



de spelletjes die wij gedaan hebben. Alle kinderen

die aan de beurt kwamen, mochten het bolletje wol vasthouden, vertellen wat hun naam is en hoe oud ze zijn. Vervolgens gingen alle leerlingen dit herhalen. Dit zorgde ervoor dat we elkaar goed leerden kennen. Doordat het bolletje wol van het ene kind naar het andere ging, zorgde dit ervoor dat we aan het eind een grote spinnenweb hadden die liet zien dat wij allemaal bij elkaar horen. Wij streven naar een super leuke groep die er een leuk en leerzaam schooljaar van gaat maken in Sha Allah!



## Groep 3



Alhamdoelilaah! Wij hebben de eerste 4 weken al achter de rug. De kinderen van groep 3 hebben de afgelopen tijd enorm hard gewerkt. De overstap van de kleuters naar groep 3 is best groot... de kinderen leren nieuwe letters, hoe ze moeten lezen, hoe ze moeten rekenen en nog veel meer, maar alhamdoelilaah gaat dit al hartstikke goed. Wij zijn enorm trots op de kinderen en hopen dat we nog heel veel met ze mogen gaan leren. We zullen er in shaa Allaah een stralend jaar van maken met onze kleine zonnestrallen!



## Groep 4

Sinds begin dit schooljaar zijn we bezig geweest met het oefenen van de tafel 2.

In de klas hebben wij tafeldiploma's opgehangen, zodat dit de

kinderen motiveert hun best te doen met tafels leren. We zijn nu gestart met het oefenen van tafel 3.



### Gouden weken

We hebben het ook gehad over vriendschap en wat goede vriendschap inhoudt.

De kinderen hebben mooie kenmerken genoemd:

- vertrouwen
- geen geheimen doorvertellen
- respect voor elkaar
- ruzie maken en ook weer goed maken
- plezier hebben



### Kraanwaterdag

Woensdag 27 september was het kraanwaterdag. Hier hebben wij ook veel aandacht aan besteed. Ook hebben wij als afsluiting van de week tegen pesten een mooi werkje gemaakt voor de kunstgalerie.

## Groep 5

De eerste schoolweken zijn voorbij gevlogen. We hebben de afgelopen periode veel aandacht besteed aan de school- en klassenregels: hoe gaan we met elkaar om, hoe lopen we in de rij, wat doen we bij eventuele problemen/ruzietjes en hoe kunnen we dat het best voorkomen. Door vaak met elkaar in gesprek te gaan leren we veel.

Ook mochten we naar de feestelijke opening van de schoolmediatheek. We mochten allemaal een boek uitzoeken en meenemen naar de klas.

Verder is de nieuwe leerlingenraad gekozen. De vertegenwoordiger uit onze groep is Isra.



Wij wensen haar en de rest van de leerlingenraad heel veel plezier en succes!

## Groep 6

### Een nieuw schooljaar!

SubhanAllah het leek nog kortgeleden dat we voorbereiding troffen voor de zomervakantie en nu gaan we alweer de 6<sup>de</sup> week van het nieuwe schooljaar in. Wij hebben in groep 6 een mooie start gemaakt en we zijn hard aan het werk gegaan om elkaar weer te leren kennen. We zijn volop bezig geweest om een sterke groep te vormen doormiddel van de Gouden Weken activiteiten. De leerlingen leren elkaar kennen en komen te weten wat ze met elkaar gemeen hebben. In de Gouden Weken leren we niet alleen elkaar weer kennen maar ook hoe we met elkaar omgaan. We hebben in het kader van de week tegen pesten hier ook veel tijd aan besteed en veel over gesproken.

We hopen in onze groep en natuurlijk als individu daar nog veel meer tijd aan te besteden. We hebben deze week ook mooi afgesloten en hebben de leerlingen samen aan een mooi kunstwerk gewerkt.



Wij beledigen elkaar niet!  
 Wij zetten elkaar niet voor schut  
 Wij hebben geen vijanden in de klas  
 Wij dagen elkaar niet negatief uit  
 Wij doen elkaar geen pijn  
 Wij lachen elkaar niet uit  
 Wij denken aan elkaar





## Groep 7

In groep 7 is lezen superleuk! Vooral tijdens de Kinderboekenweek ontdekken we nieuwe avonturen en verhalen.



Het voorlezen aan de kinderen van groep 3 vonden wij erg leuk!

In groep 7 hebben we een geweldige Kahoot gemaakt over woordenschat! Het was zo leuk om samen te leren en nieuwe woorden te ontdekken.



## Groep 8

De eerste maand zit erop en bij ons in de klas gaat het harstikke goed!

De klas bestaat uit een fijn groepje leerlingen die elkaar goed kennen. Ook ben ik blij dat ik ze nog een schooljaar mag onderwijzen.

Alhamdoellilah!

In de maand september heeft Ayat een zusje erbij gekregen. We zijn erg blij voor hen. We hebben beschuit met roze muisjes mogen eten. Yummie!



De leerlingen hebben de klas een beetje eigen kunnen maken, ook hebben ze de boekenkast super netjes gemaakt en geordend. We voelen ons goed thuis in onze nieuwe klas.

In onze klas hebben leerlingen gestreden om in de leerlingenraad te komen. Bij ons is het Mohammed B. geworden. We zijn enorm trots op onze leerlingen.



Tot slot hebben wij ook nog de aftrap mogen geven en hebben wij de eerste groepsvoorstelling van dit jaar gehad op 2 oktober.

Groetjes!!!  
Groep 8



## Dienles met meester Mustafa

Assalamoe alaykoem wa rahmatoellahi wa barakaatoeh,

Beste ouders/verzorgers/lezers,

Deze week hebben wij uit de godsdienstmethode Al Amana het thema 'akhlaq/gedrag' afgesloten. Uiteraard is dit niet de laatste week waarbij wij het hadden over akhlaq, hetgeen wij insha Allah hebben geleerd dient namelijk elke dag terug te komen tijdens onze dagelijkse leven. Wetende en denkende aan de volgende overlevering van de profeet Mohammed s.a.w. (v.z.m.h.):

*"Degene die mij het allerdierbaarst is en het dichtst bij mij zal zijn op de Dag der Opstanding is degene met het beste gedrag." (Boecharie en Moeslim)*

Alhamdoelillah zien wij bij de leerlingen positieve vooruitgang als het gaat om het gedrag volgens de islam, insha Allah zal dit alleen maar groeien en zullen wij geen pestgedrag, ruzies en soortgelijke gedragingen meer zien. Moge Allah s.w.t. ons hierbij helpen en onze kinderen/jongeren beschermen tegen al het kwade.

Zoals u op de hoogte bent, hebben de leerlingen geen toets afgelegd voor dit thema.

Wel vonden er verschillende activiteiten plaats, zoals:

- Quizwedstrijd (groepen 4 t/m 8)
- Week tegen pesten.
- Video's en lezingen gekeken over het pesten en het gedrag.
- Spel over de goede en slechte gedragingen (groepen 1 t/m 3).
- Het leren van de dua voor het hebben van een goed gedrag.
- En als afsluiting volgt de week van de Hijaab.

Alhamdoelillah was dit een groot succes, waarbij er in alle groepen kon worden gesproken over o.a. het pesten.

Een aantal vraagjes die voorkwamen tijdens de quizwedstrijd (over met name het gedrag en de lessen van het voorgaand jaar):

- Wat zegt de profeet s.a.w. over het hebben van een goed gedrag?
- Schrijf 3 goede en 3 slechte gedragingen op (binnen 30 seconden).
- Welke soera begint niet met Bismillahirrahmanirrahim?

De winnaars zullen insha Allah binnenkort een kleinigheid krijgen.

Insha Allah zullen wij a.s. week starten met het thema 'geloofsleer/aqiedah', hierover krijgt u nog een apart bericht.

Met vriendelijke groeten,

Wassalamoe alaykoem.  
Mustafa A.

## Terug- en vooruitblik

Zoals u heeft kunnen lezen hebben de leerlingen en leerkrachten al heel wat activiteiten achter de rug de afgelopen weken.

De nieuwe leerlingenraad is gekozen. De week tegen pesten is geweest, waarin er vele activiteiten en lessen zijn behandeld over dit onderwerp en het project is afgesloten middels een presentatie van mooie werkjes.



Op 27 september hebben we meegedaan aan de Nationale Kraanwaterdag. De leerlingen worden op deze manier bewust van het belang van water drinken, maar ook waarom je water niet moet verspillen. Verder leren zij dat het niet vanzelfsprekend is dat er water is en dat dit een gunst van Allaah is alhamdoelillaah.

We hebben mogen genieten van een prachtige groepsvoorstelling van groep 8 met als thema: weldadigheid.



Op dit moment zitten we midden in de Kinderboekenweek. In deze week staat het lezen centraal. Middels verschillende (lees) activiteiten worden de leerlingen gemotiveerd en gestimuleerd om te (blijven) lezen. In shaa Allaah sluiten we de Kinderboekenweek af op 13 oktober. U bent van harte welkom tussen 13:30-14:00 uur om een kijkje te komen nemen in de klas van uw kind(eren).

### De week van de Hijaab

In de week van 16 t/m 20 oktober organiseren we de week van de Hijaab. In deze week leren de kinderen over het belang van de Hijaab in onze dien. Niet alleen leren zij over de verschillende kledingvoorschriften die Allaah soebhanahoe wa ta'ala ons heeft voorgeschreven, maar ook leren zij dat Hijaab veel breder is dan alleen kleding en dat het gedrag hierbij een belangrijke rol speelt.

In deze week organiseren wij ook activiteiten voor ouders. In shaa Allaah ontvangt u in een apart bericht uitgebreidere informatie over de invulling van de hele week.





## Zonder uw hulp gaat het ons niet lukken!

Beste ouders/verzorgers,  
Wij hebben uw hulp dringend nodig! Helaas merken wij de afgelopen jaren en ook dit schooljaar dat er weinig animo is om te helpen op school. Zonder hulp kunnen wij veel activiteiten niet organiseren en uitvoeren. Hulpouders zijn de belangrijkste schakel hiervoor. Maar waar zijn alle hulpouders? Zonder ouders die willen helpen is de school niets.

Hulpouders zijn belangrijk bij de voorbereidingen van activiteiten en de uitvoering daarvan. Wat ons opvalt is dat het vaak dezelfde ouders betreft en dit vinden wij best wel jammer! En omdat het er zo weinig zijn, is er bij uitval vaak geen vervanging.

Wij krijgen van deze ouders ook terug dat het hen teveel wordt en dat zij het helaas niet meer alleen aankunnen.

Laten we met elkaar de 'lasten' verdelen, zodat niemand overbelast wordt hierin.

In de activiteitenkalender hebben wij zoveel mogelijk geprobeerd de activiteiten vooruit te plannen. Wij willen u verzoeken om deze door te nemen en een keuze te maken uit in ieder geval 2 activiteiten waarbij wij op uw hulp kunnen rekenen dit schooljaar.

In shaa Allaah zullen wij vóór de herfstvakantie via de agenda van Parro de mogelijkheid geven om u in te tekenen voor verschillende activiteiten dit schooljaar.

Door vooruit te plannen hopen wij dat een ieder dit in zijn/haar agenda kan zetten en hier rekening mee kan houden door andere afspraken of werkzaamheden anders te plannen.

Naast de vaste activiteiten zullen er hier en daar nog data gecommuniceerd worden en zullen wij u hierover berichten.

### **Voor nu hebben wij dringend hulp nodig bij het volgende:**

- Per klas 2 klassenouders die als schakel tussen de leerkracht en ouder fungeert. De klassenouder is het eerste aanspreekpunt van de leerkracht en helpt bij het werven en motiveren van hulpouders.
- Vrijwilligers voor het bereiden en uitdelen van het Schoolfruit elke dinsdag m.i.v. 14 november a.s.
- Biebouders die om de 3 weken op woensdag en/of donderdagochtend de uitleen van nieuwe boeken regelen.

**Aanmelden via:**  
**administratie@ibsalihsaan.nl**