



Assalamoe alaikoem  
Beste ouders/verzorgers,

Het is alweer tijd voor de 3<sup>de</sup> nieuwsbrief van dit schooljaar. De leerlingen hebben de afgelopen weken veel geleerd en meegemaakt. In deze nieuwsbrief vertellen wij u hier meer over.

Wij wensen u veel leesplezier!

## Inhoud nieuwsbrief

- Bericht uit de groepen
- Gym met meester David
- Dien met meester Mustafa



Themahoek: een goede burger & week van de hjaab

## Data om te onthouden

27-11-2023	Groepsvoorstelling groep 7
04-12-2023	Groepsvoorstelling groep 6
04 t/m 09 -12-2023	Voortgangsgesprekken 1
06-12-2023	Rekendag Al Ihsaan
18 t/m 22 -12-2023	Schoonmaakweek
22-12-2023	Al Ihsaan "Winterbazaar"
22-12-2023	Kunstgalerie
	Wereldgodsdiensten & gebed
25-12-2023 t/m 05-01-2024	Wintervakantie

## Groep 1-2A

De eerste weken zijn voorbij. We hebben veel gedaan en de kinderen hebben allemaal hun best gedaan. Hieronder vindt u een aantal foto's van verschillende lesjes en activiteiten in de klas.



Wij zijn heel trots op de kinderen van groep 1-2A.

Juf Sultan en juf Amierah

## Groep 1-2B

Buiten begint de herfst steeds meer zichtbaar en voelbaar te worden. Bij ons in de klas was dat al een tijdje zo. Samen met de kinderen hebben we in alle hoeken iets terug laten komen dat te maken heeft met de herfst, omdat we aan het werk zijn over thema herfst. Pippa neemt ons mee in allerlei verschillende opdrachten. Eén van de opdrachten was het praten over verschillende weersverschijnselen, waaronder; de zon, de regen, de wind en de sneeuw. In de weekkalender konden we alleen nog het plaatje van regen ophangen, omdat we een regenachtige week hadden.



Na de herfstvakantie stond er in de klas een cadeau voor ons klaar. Bij het uitpakken kwam als verrassing een handpop van Pippa tevoorschijn die nu onderdeel is van onze klas. Ze doet mee met activiteiten en speelt mee in de hoeken.

In de bouwhoek hebben we een spinnenweb, een boom, een holletje voor de dieren en paddenstoelen gemaakt.

In de huishoek hebben we eten gekookt met kastanjes, walnoten en eikels en oh, wat was de notentaart die de kinderen hebben gebakken lekker.

In de ontdekhoek hebben we iets geleerd over hoe paddenstoelen groeien en de watertafel lag vol met materialen die we gesorteerd hebben.

Ook hebben we een boekenwinkel in de klas. Hier hebben we boeken en kaartjes gekocht. In de klas liggen portemonnees met munten van 1 en 2 euro. We hebben geleerd hoe je met deze munten moet betalen.

Buiten is de herfst nog niet voorbij. Maar ons thema zijn we langzaam aan het afbouwen. Als het weer het toelaat, zullen we nog een kabouterpad gaan lopen. Hier zullen we in de volgende nieuwsbrief nog iets over vertellen.

En ondertussen zullen we samen met de kinderen de voorbereidingen voor het volgende thema treffen: thema eten en drinken.

De groeten uit groep 1-2B

### Groep 3

In groep 3 vinden wij het leuk om zowel buiten als binnen te spelen! Voor de herfstvakantie mochten wij speelgoed meenemen van huis en met elkaar spelen in de klas. We hadden allemaal verschillende spelletjes en hebben enorm genoten!

Ook hebben wij mooie kunstwerken gemaakt in de zandbak. Dit hebben wij met elkaar gedaan en wij hebben heel goed samengewerkt!

Daarnaast hebben wij hard gewerkt tijdens de Kinderboekenweek. Wij hebben verschillende activiteiten uitgevoerd zoals het maken van een huisje en het maken van een klassenverhaal. Ook hier laten wij zien dat wij goed kunnen samenwerken alhamdoelillah!



### Groep 4



Er zijn deze periode heel wat leuke activiteiten geweest. Zo hebben wij de Kinderboekenweek meegemaakt en vrijdag 3 november was de afsluiting van de week van de hijaab.

Tijdens de Kinderboekenweek heeft groep 4 gezamenlijk een verhaal geschreven. Het verhaal heet 'Kleine muis in huis'. Dit verhaal is ook voorgelezen aan groep 5 door Elif uit onze groep. Naast de tekst hebben de kinderen ook mooie tekeningen gemaakt. In deze week hebben wij ook leuke boeken gelezen in de klas. Dit hebben wij elke ochtend gedaan.

Tijdens de week van de hijaab zagen we heel veel jongens en meisjes met prachtige kleding naar school komen. Bedekt en wel! Ook hebben de kinderen zich goed gedragen naar elkaar toe. In dit thema gaat het niet alleen om kleding maar ook om gedrag. Wij hebben tijdens de week van de hijaab een mooie poster gemaakt. Ook hadden wij een middag waarbij ouders ons kwamen helpen met activiteiten en er zijn prachtige tekeningen gemaakt.

Verder is er deze periode ook weer heel hard gewerkt door de kinderen wat betreft de vakken op school.

Groetjes juf Hanan Stitou en Shabnam

## Groep 5

De afgelopen weken stond in het teken van het thema de goede burger en achlaaq. Het thema hebben we afgesloten met de week van de hijaab. We hebben veel activiteiten gedaan in de klas en zijn er tijdens de dienlessen mee bezig geweest. Een van de activiteiten die we gedaan hebben, zijn de workshops tijdens de knutselmiddag. De meiden van groep 5 t/m 8 hebben brochures en speldenkussens gemaakt en ook hoofddoeken versiert met kralen en glitters. De jongens hebben een boek geschreven over het onderwerp 'hijaab' en gehaakt. Het was heel erg leuk, er zijn hele mooie creaties gemaakt. Verder hebben de kinderen geleerd over het juiste gedrag en kledingvoorschriften. Zij weten hierdoor dat de 'hijaab' meer dan een hoofddoek is. De afsluiting was erg geslaagd! Ze hebben het onwijs leuk gedaan!



## Groep 6

De afgelopen weken heeft geheel in het teken gestaan van de Hijaab. De leerlingen hebben in deze periode onder andere stilgestaan bij wat de hijaab is en voor wie dit geldt. Heel mooi hoe de leerlingen ook echt open stonden om te leren. In de klas was vooral de verwarring 'huh hebben jongens ook een hijaab?' Het was ook heel leuk om te zien hoe de leerlingen hierin elkaar onderwezen. We hebben zowel in de school als in de klas door middel van verschillende activiteiten stilgestaan bij dit thema. Leerlingen hebben in de klas verschillende woordspellen gedaan, kleurplaten gekleurd en in werkboekjes gewerkt. De jongens in de klas hebben ook deelgenomen aan het schrijven van een leuk boek over de hijaab en de meiden hebben deelgenomen aan verschillende workshops waarin zij speldenkussentjes, mooie broche konden maken en een eigen hoofddoek stylen. Allemaal supermooie werkjes zijn hieruit ontstaan allahouma barik. Een klein groepje heeft de regels wat betreft de hijaab ook vormgegeven op een poster met de do's en don'ts. Deze hangt nu mooi bij ons in de klas. Op deze manier herinneren wij elkaar aan de regels m.b.t. de correcte hijaab.



### Groep 7

De leerlingen van groep 7 hebben tijdens de week van de hijaab een mooie muurkrant gemaakt en een spannend verhaal geschreven. Verder hebben de leerlingen heel hard geoefend voor de groepsvoorstelling. Op maandag 27 november zal deze plaatsvinden met als onderwerp "zelfbeheersing".



### Groep 8

Even weer een bericht uit onze groep!

Afgelopen weken hebben we heel wat geknutseld in groep 8. Nadat we klaar waren met de Kinderboekenweek hebben we ons bezig gehouden met de Hijaab week.

Dit viel enorm in de smaak bij de leerlingen. We zijn ons meer bewust van onze gedragingen en kledij. Moge Allah ons hierin standvastig houden. We hebben hoofddoeken mogen versieren, speldenkussens gemaakt, een lezing bijgewoond, brochures gemaakt en een verhaal bedacht voor ons boek.

Ook zijn we naar de open dag techniek geweest op het Porteum. We waren erg onder de indruk van de grootte van het Porteum. Tijdens de open dag hebben we veel geleerd omtrent techniek. We hebben onder andere gezien hoe een lichtschakelaar en robots werken en we hebben ook hout gezaagd en nog veel meer.

Voor nu was dit het nieuws uit groep 8. Tot de volgende nieuwsbrief inshallah.



## Gym met meester David

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De afgelopen periode tijdens de lessen bewegingsonderwijs hebben de leerlingen kennis gemaakt met verschillende sporten en (beweeg)activiteiten. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs ontwikkelen de leerlingen niet alleen hun fysieke vaardigheden, maar ook hun zelfvertrouwen, discipline, samenwerken en leiderschapskwaliteiten. We moedigen hen aan om grenzen te verleggen, doelen te stellen en te blijven proberen, ongeacht de uitkomst. Natuurlijk met als doel om de bewegingsvaardigheden te ontdekken en verbeteren. Daarnaast is er ook ruimte om te ontdekken, samenwerken en ervaren dat wanneer iets niet meteen lukt, dit helemaal niet erg is. Juist door de herhaling je het geluk van (beter) lukken kan ervaren. Daarbij is het belangrijk dat een ieder voelt dat hij/zij de tijd en ruimte hiervoor krijgt en een ieder met (meer) zelfvertrouwen de beweeguitdagingen durft aan te gaan. Daar hoort ook bij dat ze rekening met elkaar leren te houden dat een ieder voelt dat er ruimte is om 'fouten' te maken.

Met vriendelijke groet,

Meester David



## Dien met meester Mustafa

Assalamoe alaykoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh

Beste ouders/verzorgers/lezers,

Alhamdoelillah zijn wij de afgelopen periode druk bezig geweest met de thema's 'achlacaq/gedrag', 'hijab' en inmiddels gestart met 'geloofsleer'. Hiervoor vonden er vele activiteiten plaats, waarvan de leerlingen heel veel hebben geleerd en insha Allah zullen toepassen in het dagelijkse leven.

De komende weken zullen wij ons focussen op de thema's 'geloofsleer' en het 'gebed'. Tijdens het thema 'het gebed', zullen er insha Allah ook hele leuke en leerzame activiteiten plaatsvinden. Te denken valt aan een moskeebezoek en gastlessen.

In week 45 zijn wij gestart met onze 3e dua 'Amentu', deze dua heeft dan ook te maken met het thema 'geloofsleer'. Na de overhoring van deze dua (over 3 a 4 weken) zal er worden gekeken naar welke groep(en) het hoogste percentage hebben behaald. Deze groepen zullen een kleinigheidje krijgen.

Het percentage van de 2e dua zult u deze week nog ontvangen.

Ook gaan de leerlingen aan de slag met het maken van een PowerPoint presentatie/werkstuk over dit onderwerp.

Wassalamoe alaykoem,  
Meester Mustafa