

al ihsaan

Nieuwsbrief 4 December 2023-2024



Assalamoe alaikoem

Beste ouders/verzorgers,

Soebhanallaah, wat vliegt de tijd! Nog maar 4 weken voor de wintervakantie in shaa Allaah. De kinderen én de leerkrachten hebben de afgelopen maanden hard gewerkt en veel geleerd.

Moge Allaah de kennis die zij meekrijgen profijtvol laten zijn voor hen in dit leven en in het Hiernamaals.

Inhoud nieuwsbrief

- Nieuws uit de groepen
- Gym met meester David
- Dien met meester Mustafa
- Activiteiten komende periode
- Verzuim
- Hulp bij financiële nood

Groep 1-2A



Misschien heeft u het stiekem al gezien of gehoord. Naast het winkeltje hebben wij nu een echte restaurant in de klas! Samen hebben wij het boek "Een ober van niks" gelezen. Dat ging over een ober die steeds maar alles liet vallen. Samen hebben wij gesproken over hoe de ober het beter kan doen.

In ons restaurant kiezen de kinderen uit de rol van ober, kok of gast en doen alsof zij in een echt chique restaurant zijn.

Ook niet geheel onbelangrijk hebben wij onze eetpauzes op school. Zodra alle tassen zijn gepakt en iedereen een plekje zoekt aan tafel, wordt er al snel door de klas geroepen: "Juf, eerst de dua" en "Juffrouw, mag ik het doen?"

Het is zo mooi om te zien dat de kinderen er al bewust mee bezig zijn. Iedere dag hebben wij een hulpje in de klas die tijdens het eten de dua uit het hoofd voordraagt, Ma Sha Allah. De dua lezen wij twee keer. De eerste keer doet de leerling het alleen en de tweede keer gezamenlijk met de hele klas.

Geef eens thuis aan uw kind de opdracht om voor het eten de dua voor te dragen.

Afgelopen week hebben de leerlingen ook geleerd om zelf een banaan te pellen. U zult het misschien al verwachten, de leerlingen proberen het steeds meer tijdens de fruitpauze. Ma Sha Allah ze doen dit echt goed.

Wij zijn trots op onze leuke en levendige klas!

Liefs,
Juf Amierah & Juf Sultan

Groep 1-2B



Assalamoe alaikoem
Beste allemaal,

In de vorige nieuwsbrief hebben we jullie verteld dat we thema herfst aan het afsluiten waren en samen begonnen om onze klas te verbouwen voor het thema eten en drinken. De verbouwing is inmiddels klaar. Iedere hoek heeft een verandering ondergaan, zo is de boekenwinkel veranderd in een supermarkt en is de ontdekhoek nu een hoek waar we iets leren over het groeien van de pompoen. Maar het leukste is dat we een restaurant in onze klas hebben! Wanneer je denkt 'ik heb trek', dan kun je aanschuiven in het restaurant waar de ober langs komt om je bestelling op te nemen en de koks daarna druk aan de slag gaan om het eten dat je besteld hebt klaar te maken. Juf heeft al mogen genieten van een heerlijke pizza en een ijsje als toetje.

Ook onze werkjes staan in teken van het thema. Zo hebben we deze week een koksmuts, een appel en een boodschappentas gemaakt. Over de boodschappentas willen we nog iets vertellen; we kwamen erachter dat sommige producten die we in de tas gingen plakken uit twee woorden bestaan, bijvoorbeeld pindakaas bestaat uit pinda en kaas en appeltaart bestaat uit appel en taart. Juf noemt deze woorden 'samengestelde woorden'. Hierna hebben we in de reclamefolders nog veel meer plaatjes gevonden van samengestelde woorden.

In de volgende nieuwsbrief zullen we verder vertellen over wat we nog meer hebben gedaan tijdens het thema eten en drinken.

Groeten van groep 1-2B

Groep 1-2C



Salamun aleykum lieve ouders en verzorgers van de kinderen uit groep 1-2C!

We zijn klaar met het thema herfst. Het was een heel leuk thema waar we veel dingen hebben geleerd, zoals dat er verschillende seizoenen zijn, dat de winter na de herfst komt en dat het steeds kouder wordt.

Nu zijn we begonnen met het nieuwe thema "eten en drinken". We hebben in onze klas een nieuwe hoek, namelijk; een restaurant. Het is een wereldrestaurant waar heel veel verschillende gerechten gemaakt worden. We krijgen steeds meer spullen in het restaurant waarmee we kunnen koken en bakken. De leerlingen hebben zelf ook wat lekkers gemaakt; gehaktballen! Gehaktballen van klein naar groot en wel tien stuks! De leerlingen vonden het heel leuk om deze activiteit uit te voeren. Na de activiteit mochten de kinderen de gehaktballen 'opeten' en oh wat smaakte dat lekker!

Daarnaast zijn de leerlingen bezig geweest met het prikken van een appel. Op een koffiefilter hebben we de binnenkant van de appel gekleurd, daarna hebben we deze natgespoten en in de appel geplakt. In dit thema staan de letters 'a' van appel en de 'm' van mes centraal.

De kinderen zijn heel goed bezig met het thema.

Lieve groetjes van groep 1-2C

Groep 3



Assalaamoe alaykoem
Beste ouders/verzorgers,

Tijdens het schoolontbijt hebben wij lekker mogen smullen van een gezond ontbijt. Het was gezellig om samen uitgebreid met elkaar te ontbijten en te kletsen. Het was leuk om te zien dat de kinderen verschillende smaken en combinaties hadden uitgekozen. Allaahoemma baarik!

Ook hebben wij het lezen een leuke draai gegeven, de leerlingen mochten voor een keer zelf kiezen waar ze stillezen. Dit mocht in de leeshoek, onder de tafel, op de tafel, enzovoort. De leerlingen hebben hier erg van genoten en hebben het lezen daarnaast ook erg serieus genomen, ondanks dat ze op een plekje zaten wat normaal niet "mag".

Groep 4



De leerlingen van groep 4 hebben hun best weer gedaan deze periode.

We hebben een leuk en gezellig schoolontbijt gehad met de klas. De leerlingen hebben geleerd dat het belangrijk is om goed te ontbijten voordat ze naar school gaan, zodat ze goed kunnen leren.

Verder hebben we geoefend met de tafels. Het is de bedoeling dat de leerlingen de tafel 1 t/m 4 al uit het hoofd kennen. Mocht uw kind hier nog moeite mee hebben, dan willen wij u vragen om hier thuis mee te oefenen. Dit kan op veel manieren; uw kind het laten opschrijven op een blaadje en dan overhoren of digitaal via www.tafelsoefenen.nl.

De leerlingen zijn op vrijdag 17 november ook beloond met Taakspel. Bij Taakspel kijken wij naar het goede gedrag in de klas. De kinderen hebben als beloning popcorn gegeten en naar een video gekeken.

Groetjes juf Shabnam en juf Hanan

Groep 5



De leerlingen hebben de afgelopen weken heel hard gewerkt in de klas, ook hebben de kinderen afscheid genomen van juf Cennet. In verband met een interne formatiewisseling staat Juf Cennet voortaan op de donderdag en vrijdag voor groep 7. Wij wensen juf Cennet heel veel succes toe in groep 7.

Na elke vakantie maken we weer nieuwe tafelgroepjes, zo ook na de herfstvakantie. De kinderen leren op deze manier om met verschillende kinderen samen te werken.

Op 10 november hebben wij het Nationaal Schoolontbijt gehad op school. De kinderen hebben ontzettend genoten en lekker gezond gegeten.

Groetjes uit groep 5

Groep 6



Salaam ou 'alaikoum wa rahmatouAllahi

SubhanAllah wat gaat de tijd snel.

We zijn alweer een aantal weken verder in groep 6. We hebben even de tijd nodig gehad om te wennen aan het nieuwe schooljaar en hebben in de tussentijd al heel veel gedaan in de groep. We zijn als groep nog meer gegroeid op verschillende vlakken, hier zijn we erg trots op!

Eén van deze vlakken is het gebed.

Aan het begin van het schooljaar hebben we als groep eerst moeten wennen aan het gezamenlijk bidden, klaarmaken voor het gebed en vooral aan het aanleren van de juiste houding in het gebed.

Allahouma barik, wat zijn we hierin gegroeid als groep!

De leerlingen kennen het belang van het gebed en ook van het samen bidden. We hebben als groep en als individu nog heel veel te leren, maar we kunnen met trots zeggen dat we goed op weg zijn, AlhamduliAllah.

Allahouma zidna 'ilman

Wa 'alaikoum salaam wa rahmatouAllahi
De leerlingen en leerkrachten van groep 6

Groep 7



Weetjes over groep 7

Wisten jullie dat.....

- Dat wij een hele leuke groepsvoorstelling hebben gehad?
- Dat we al oefenen voor de cito's?
- Dat juf Sahfia afscheid heeft genomen en dat we haar gaan missen?
- Dat we een voetbalklas zijn, want iedereen doet meestal mee?
- Dat over 3 weken de wintervakantie is?
- Dat we na de wintervakantie al snel de cito's hebben?
- Dat groep 7 een belangrijk schooljaar is?
- Dat we de leukste klas zijn van Al Ihsaan!
- Dat we vaak oefenen op de laptop ?
- Dat we bij woordenschat soms ook Kahoot spelen?
- Dat we een kleine groep zijn, namelijk 15 leerlingen?
- Dat we 2 super leuke juffen hebben?
- Dat onze klas bestaat uit kinderen met verschillende culturen?
- Dat we gestopt zijn met pesten!
- Dat onze cijfers steeds meer stijgen?

Moppen en raadsels

- Wat zegt Pikachu als hij moet niezen? 'PikaCHU'!
- Hoe komt een wit paard uit de zwarte zee? 'Nat'!
- Hoe noem je een broodje die verdrietig is? 'Sadwich'
- Wie is de sterkste van de school? 'de leerKRACHT'!

Groep 8



Salamo alaikom

Ik ben Charafedine en vandaag neem ik jullie mee in het leven van groep 8. In groep 8 kun je veel leuke dingen doen zoals voetballen, voetbal is een leuke sport en je kan altijd lachen met elkaar en kletsen met de juf in de pauze of grapjes maken.

Maar kletsen en grapjes maken in de klas doen we niet zo vaak, we moeten namelijk ook veel oefenen voor rekenen, taal en spelling.

Nu zal je misschien denken, waarom? Nou ik zal het even uitleggen; we willen mooie resultaten halen en ook willen wij de doorstroomtoets in januari goed maken. We hebben pas geleden nog de begintoets van leerling in beeld gehad, deze duurde een hele week, maar gelukkig zijn we nu klaar.

En dit was mijn nieuwsbericht!

Mop

Wat is het verschil tussen een tandarts en een leerkracht?

'De leerkracht zegt mond dicht en een tandarts zegt mond open'.



Gym met meester David

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij een terugblik op een sportieve maand bij IBS Al Ihsaan!

Wat een energieke maand hebben we achter de rug tijdens de lessen bewegingsonderwijs. De leerlingen hebben zich vol enthousiasme ingezet tijdens de gymlessen en hebben kennis gemaakt met nieuwe beweegactiviteiten. De leerlingen staan allemaal open voor nieuwe uitdagingen: van de 'mattenklapper' wat soms toch best wel heel spannend was, het 'touwverhuizen' wat enorm veel kracht/doorzettingsvermogen vereiste tot het 'hoogspringen' met de Spider-Man-Jump!

Daarnaast is er de afgelopen maand een begin gemaakt met het zelf leren en/of kunnen reguleren van een beweegactiviteit gedurende de les. Een voorbeeld hiervan is dat de leerling die wissel is tijdens de activiteit toch betrokken blijft en een rol krijgt als spelleider en/of scheidsrechter.

De aankomende periode zullen we verder gaan met het verleggen/ontdekken van de grenzen middels uitdagende activiteiten waarbij het plezier in bewegen voorop staat. Hieronder een paar foto's van de beweegsituaties de afgelopen lessen! Mocht het u niet zoveel zeggen bij het zien van de foto(s), dan kan uw kind hier vast meer over vertellen!

Met sportieve groet,
Meester David

Dienles met meester Mustafa



Assalamoe alaykoem wa rahmatoellahi wa barakatoeh
Beste ouders/verzorgers/lezers,

In de maand november waren zijn vooral bezig geweest met het thema 'Geloofsleer'. Wij hebben het o.a. gehad over het geloven in Allah subhanahu wa ta'ala, de 5 zuilen van de islam en de 6 pilaren van de imaan. Dit thema hebben wij afgesloten met een toets, daarnaast zullen de leerlingen uit de groepen 5 en 6 presentaties houden over dit onderwerp en maken de groepen 7 en 8 een werkstuk die zij dienen in te leveren voor een beoordeling.

Uiteraard doen de leerlingen dit met begeleiding en controle, zodat op zoek gaan naar en gebruik maken van betrouwbare informatie/bronnen.
Insha Allah is het ook een stukje voorbereiding/oefening voor op de middelbare school en zelfs daarna.

Ook vindt insha Allah de overhoring van de 3e dua 'Amentu' in week 49 plaats. Hierna zal er per groep gekeken worden naar het behaalde gemiddelde.

In de maand december zullen wij ons insha Allah richten op het thema 'het gebed i.c.m. wereldgodsdiensten'.

Wassalamoe alaykoem.
Mustafa A.

Activiteiten de komende periode



De komende weken staan een aantal activiteiten gepland. Hieronder leest u daar wat meer over:

- De groepsvoorstelling van groep 6 is verplaatst en zal in shaa Allaah op maandag 11 december plaatsvinden. De ouders/verzorgers van groep 6 zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
- De museabezoeken die deze maand gepland stonden, worden verzet tot in april/mei in shaa Allaah.
- Op woensdag 6 december vindt de 'Al Ihsaan Rekendag' plaats. Deze dag staat in het teken van verschillende activiteiten op het gebied van rekenen.
- In het kader van het thema wereldgodsdiensten en het gebed, zullen de kinderen ook verschillende activiteiten ondernemen, zoals; het bezoeken van een moskee, gastdocenten in de klas ontvangen, bezoeken van een andere (gelovige) school en als afsluiting vindt de kunstgalerie plaats op vrijdagmiddag 22 december
- Op vrijdag 22 december organiseert de ouderraad een Winterbazaar! Hierover ontvangt u apart een bericht.
- De wintervakantie staat gepland van 25 december t/m 5 januari.

Kom op tijd!



Vorige week maandag 20 november is de leerplichtambtenaar bij ons geweest voor een 'Kom op tijd actie'. Hieronder leest u het verslag van dit bezoek.

Beste ouders/verzorgers van basisschool Al Ihsaan,

Maandag 20 november ben ik, samen met mijn collega, bij de start van de dag op de Al Ihsaan aanwezig geweest en hebben wij bij de deur gestaan voor de 'Kom op tijd actie'.

Van de 190 leerlingen waren er 177 leerlingen op tijd en **13 leerlingen** helaas te laat. Wij zijn erg blij met het grote aantal leerlingen dat op tijd op school aanwezig was.

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen hebben wij een flyer uitgedeeld met informatie over de Leerplichtwet (1969) en het op tijd op school aanwezig zijn.

Bij herhaaldelijk te laat komen op school is de directeur verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Ik zal u dan uitnodigen voor een gesprek.

In Nederland geldt een leerplichtwet (1969), deze wet geeft kinderen het recht op onderwijs, maar ook de plicht om onderwijs te volgen. Ook op tijd in de les zijn is hier een onderdeel van. Het is storend voor de leerkracht en klasgenootjes wanneer een leerling te laat in de les verschijnt.

De 'kom op tijd actie' zal dit schooljaar nog worden herhaald.

Ik vertrouw erop dat uw kind op tijd naar school blijft komen. Bij vragen kunt u altijd contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Stephanie de Boer
Leerplichtambtenaar Gemeente Lelystad
leerlingzaken@lelystad.nl
Telefoonnummer: 14-0320
<https://www.lelystad.nl/leerplicht>

Hulp bij financiële nood



Helaas hebben steeds meer mensen te maken met geldzorgen. Alhamdoelillaah zijn er verschillende instanties die hulp bieden aan mensen die hiermee te maken hebben. Wij merken dat dit alleen niet altijd bekend is bij onze ouders/verzorgers.

Heeft u weinig geld of vindt u het moeilijk om uit te komen met uw geld? Bekijk dan deze pagina: [Hulp bij laag inkomen | Gemeente Lelystad](#)

Hier leest u welke mogelijkheden er zijn als u met weinig geld moet leven in Lelystad. Er zijn veel manieren om geld te besparen en om te voorkomen dat u geldzorgen krijgt. U kunt hulp krijgen van de overheid, maar ook van de gemeente en verschillende organisaties in de stad. Deze hulp is vaak gratis.

Ook ons team denkt graag met u mee en helpt daar waar mogelijk. U kunt hiervoor altijd binnenwandelen bij Hanan Ben Ayad of een afspraak maken met meester David.

Moge Allaah soebhanahoe wa ta'ala het vergemakkelijken voor een ieder.